

**Hjoresan 16 mars 2024**

## **Rapport**

Vi var ett 40-tal personer som fick börja dagen med att stå vid Norrtullskolan och stampa i rusket i väntan på bussen. Den hade blivit ordentligt försenad pga tekniska problem. När den väl kom närmare en timme försenad så kunde resan påbörjas till Hjo.

I Hjo så startade vi med en välbehövlig fika på kafé Guldkanten, väl smakande fralla och värmande kaffe.

Estrid Ericson utställningen blev nästa mål inne på kulturhuset Pedagogien och utställningen visades av guiden Barbro Jungebäck. Vi blev uppdelat i två grupper! Det fanns mycket att titta på under väntan genom att få veta mer om Hjos historia!

Svenskt Tenn firar 100-årsjubileum i år och Estrid Ericson är uppvuxen i Hjo. Flyttade som ung till Stockholm för utbildning. 1924 startade hon firman som fortfarande representerar en verksamhet med god smak. Josef Frank blev en av de formgivarna som kom att präglade stilen och företaget.

Hotell Bellevue serverade lunchen som var en väldigt god fiskgratäng.



*Lena Fridehäll och Birgitta Lundgren Pierre*

Efter den så blev det ett föredrag av Birgitta Lundgren Pierre som tagit hjälp av sin vän och kollega Lena Fridehäll för att presentera Guldkrokens keramik och glashyttan. Intressant och lärorikt. Många av dem som formgav keramiken hade anknytning till glaset som Gunnar Ander, Einar Nerman, Lasse Frisk och Margareta Hennix m. fl. De berättade även om Glashyttan som fanns i Guldkrokens regi med glasblåsaren Bent Nielsen.



*Intresserade åhörare under föreläsningen.*

På den långa hemresan så fick vi även lite historia om Simon Gate som var född i orten Gate som som Jonsson. Han och hans bror Jim tog sitt nya efternamn efter hemorten.



*Gemytligt kaffesnack i Kaffestugan*

Sedan stannade vi till i Jönköping och Kaffestugan som finns i stadsparken. Vi fick en historia om verksamheten berättad av Sema Kösebas Gecer som driver Kaffestugan som en extra bonus!

Trötta och hemma vid halv åttatiden på kvällen.

**Börje A Y Åkerblom**