

Från Bonde till en annan bonde med konstglas däremellan

Lördag en ytterst solvarm morgon, klockan var runt åtta, lämnade vi, **47 personer** med buss Växjö för vidare färd till gamla danskbygder. Väl nere vid första besöksmålet upptogs ytterligare **4 medlemmar** kommande med egna bilar.

Första målet var **Bosjökloster** beläget på en halvö vid **Ringsjön**.



Här intogs fika med välfyllt macka och strax därtill ankom **Tord Bonde**, vår guide, som vallade oss runt de olika anläggningarna på området.



Slottet visade sig ha anor från 1000-talet då man tror att Benediktinerordern lär ha stadgat sig i området.



Under guidning avverkades borggården, källarvalven, slottsgården med utställning av bl a glaskonstnären **Micke Johansson** och **Kyrkan** där man i år har inbokade över femtio bröllop och 40-talet dop.

Slutligen besöktes en tusenårig ek, fortfarande delvis vid liv, och ca 11 meter i omkrets. Däremot till stor del ihålig och skyddad för alltför mycken uppätning av insekter.



Karin, vår eminenta busschaufför, lyckades med konststycket, i konkurrens med alla hundutställande bilister som tyvärr ställde sina bilar lite hur som haver, backledes ta oss ur knipan för vidare färd till dagens clou **Astrid Gate i Anderslöv** här boende med sin käre bonde **Haquin Stiernblad**.



Väl här framtogs egenhändigt medhavda glas, tilltugg och diverse bubbel med eller utan A.



Följde därpå en introduktion av Astrid som berättade om sin långa, till en början platoniskt kärleksfulla resa till äktenskap med sin Haquin, Jag vill minnas att resan tog ca 35 år.

Haquin berättade om sina arbetsbestyr nämligen att i Anderslöv driva utsädesmark om ca 550 hektar. Utöver detta har han förvärvat ungefär samma areal i Helsingborgstrakten med samma inriktning. Enligt honom själv den bästa investering han gjort.



Efter visning av **Gallerian**, ett ombyggt mycket prydligt stall, fick vi som önskade en guidad vandring genom angränsande slott vackert beläget intill **Böringesjön**.



Chaufför, buss, deltagare och efterkommande anslutna bilar styrde sedan kosan till **Hedmans krog** på vingligt stråt vilket åtminstone vad vägarna beträffar får belasta Vägverkets följsamhet till bondesamhällets dåtida djurhållning.



Maten var fantastisk, miljön verkligen lantlig. **Astrid Gate** avtackades med diktläsning och boken **"En skimrande bubbla av glas – Ingeborg Lundin"** av **Kerstin Gynnerstedt**



Nöjda och glada fortsatte nu färden hemåt med passage av kända ställen som t.ex. Trelleborg och därefter med riktning norrut mot Hässleholm för sista anhalt. Emellertid fick någon lite värmefnatt på vägen, vi säger väl att det var GPS:ens okontakt med rymden för nog verkade det bitvis vara lite av visan "snurra min jord" dock inte här tolkad av Lars Forsell utan snarare av Karin the driver.

Nåväl fram kom vi slutligen till kaffestället efter lite snurrande även i Hässleholm. Vi hade lovats på lite småkakor till kaffet och så blev det även om värdinnan själv var lite småsur. Efter rensning av kropp efter kopp anlände hemresan nu absolut närmaste väg och ankomsten till slutmålet blev i vanlig ordning strax efter 20.15 den från början utsatta tiden för hemkomst.

Tack alla för ert deltagande i den sommarvarma Sverigeidyllen.

/Börje Pihlqvist, ordförande